

Ved indvielsen af de nyanlagte stier i Kirkeskoven i Mou d. 13/5-2016.

Af Rigmor Sørensen.

Jeg føler, det er helt i min bedstefars ånd det, der sker i dag! Han var nemlig den, som fik ideen og tog initiativet til plantningen af denne lille skov.

Han fik menighedsrådet med på ideen ved at argumentere for, at den kunne bringe læ for vestenvinden for kirke og kirkegård.

Den er plantet i to omgange, den første i 1940 og færdiggjort i 1942, og da var der plantet 32000 nåletræer og 2400 tjørn, alle planter leveret gratis af Aalborg-Nibe plantningsforening. Jordarbejdet, hegnssætning, plantning m.m. udgjorde et beløb på 1067 kr. og 25 ører (regnskab findes i kirkens arkiv). Arealet dækkede 8. tdr. land incl. festplads og stier .

Ca. 1970 blev landbruget til præstegården nedlagt. Det var ikke mere rentabelt, og den sidste forpagter Johannes Nielsen havde nået en alder, hvor han ikke havde lyst til at forny forpagtningskontrakten, så det ophørte.

Menighedsrådet fik fra provstiudvalget en advarsel mod at sælge jord fra med den begrundelse, at hvis der kom penge i kassen, ville de straks inddrages i Stiftskassen. Det var menighedsrådet naturligvis ikke interesseret i, så derfor har al jorden siden kunnet lejes til forskellige formål, til gavn for Mou by. Præstegårdsjorden strækker sig et langt stykke ud af gl. Høstemarkvej, og der har man så for et symbolsk beløb kunnet leje sig ind, om ikke for evigt, så dog for et længere åremål. Jeg kan nævne spejderne, fodboldbanerne, solfangeranlægget og kanonlauget.

Siden 2006 har skoven nærmest ligget ”brak”, da en voldsom orkanagtig storm væltede en masse træer fra vest ind mod kirken, men det til trods, var der stadig mange, der gik tur her. Det kunne ses af de ”trampestier”, der lidt efter lidt kom til syne. Det har virkelig glædet mig, at der nu er nogen, som tager hånd om vores lille fristed, der jo sikkert i manges øjne er en latterlig lille attraktion, men som alligevel har betydet noget for Mouboernes trivsel gennem årene.

Til orientering for de tilstedeværende, som ikke ved, hvem min bedstefar var, vil jeg gerne berette lidt om ham.

Han hed N.C. Pedersen, og var lærer her i byen. Han kom til Mou i 1886, som nyuddannet lærer og virkede her til 1938. Han var også kirkesanger, kirkeværge, formand for menighedsrådet og deltog på mange områder i byens ve og vel.

Han var bl.a. stærkt interesseret i lokalhistorie, og hvad vi ved om byens og egnens fortid, kan vi takke ham for.

R.S.